

# DE BIJBEL EN DE LEGE SCHOOLTAS

Het leek even of begin december de Week van het Boek was begonnen op het Valeriusplein. Op 2 december hing er een mooie slinger van lege schooltassen voor onze school. Het was een actie van het Wereldschoolboekenfonds, die ouders oproept om de € 316,- schoolboekengeld die 650.000 gezinnen in Nederland ontvangen af te staan aan organisaties die zich inzetten voor onderwijs voor kinderen met minder kansen. Met dat geld worden onder meer onderwijsprojecten gesteund in Thailand, Uganda en Peru. Misschien kunnen de leerlingen die volgend jaar naar Peru gaan hun ouders warm maken voor deze actie. En natuurlijk de andere leerlingen ook. Want laten we eerlijk zijn... sommigen van ons in Nederland zitten misschien wat minder ruim in het geld, maar we leven natuurlijk nog steeds in absolute weelde als je kijkt naar het overgrote deel van de rest van de wereld.

Voor informatie: [www.legeschooltassen.nl](http://www.legeschooltassen.nl)

En een dag na de schoolboekenactie stonden enige treurig kijkende heerschappen een gratis kleine uitgave van het Nieuwe Testament uit te delen. De meeste leerlingen keken ernaar alsof ze water zagen branden, maar ook voor de heidenen onder ons is het wel eens handig om in dat boek te kijken. Je hebt er zoveel plezier van als je door een museum loopt en je afvraagt wat die schilders en beeldhouwers nou toch hebben gemaakt. En zoveel schrijvers zijn zonder enige Bijbelkennis nauwelijks te snappen. Beetje algemene ontwikkeling kan geen kwaad.

