

Nederlands Dagblad Christelijk betrokken

Binnenland

'Geef boekengeld weg'

Geplaatst: 01 december 2008 22:50, laatste wijziging: 02 december 2008 07:41

DEN HAAG - Ouders van middelbare scholieren krijgen vanaf deze week 316 euro per kind op hun rekening bijgeschreven om de kosten van schoolboeken mee te compenseren. Wie het geld niet nodig heeft, kan het geven aan het Wereldschoolboekenfonds.

Line Wiener, -moeder van twee scholieren en initiator van het project, hoopt met deze actie dertigduizend kinderen in ontwikkelingslanden aan beter onderwijs te helpen.

Bent u gewoon erg gul of een beetje ondankbaar?

„Gul is een groot woord, ik noem het liever maatschappelijk betrokken. Ik zorg ervoor dat het geld een goede bestemming krijgt. Het wordt niet zomaar weggegeven. Het gaat naar het onderwijs in ontwikkelingslanden, waar het niet vanzelfsprekend is dat kinderen naar school kunnen. Mijn kinderen hebben die kans op onderwijs al gekregen. Dat gun ik anderen ook.”

In Nederland zijn ook genoeg gezinnen die het geld goed kunnen gebruiken.

„Ik zou het een beetje raar vinden om het geld van de overheid binnen Nederland te herverdelen. Dat moet de overheid zelf maar doen.”

Wanneer kwam u op het idee om het schoolboekengeld weg te geven?

„In februari hoorde ik dat ik het zou krijgen en dacht toen bij mezelf: zo hard heb ik dat nu ook weer niet nodig. Ik ben niet vies van geld, maar vind dat goede doelen ook wel eens wat mogen hebben. Deze actie is vooral een oproep aan andere ouders die de 316 euro ook kunnen missen. En het lijkt nu al te werken. Officieel beginnen we vandaag pas, maar we hebben al enkele donaties binnen.”

U heeft twee kinderen, heeft u zelf al 632 euro gedoneerd?

„Ik heb 316 euro gedoneerd, het deel dat ik voor de boeken van mijn dochter krijg. De andere helft krijgt mijn zoon zelf van de overheid op zijn bankrekening. Afgelopen zomer heb ik het geld voor zijn boeken betaald en hij heeft me beloofd dat hij zijn deel ook aan het goede doel geeft. Daar hoeft geen ouderlijke dwang aan te pas te komen. Afspraak is afspraak."Zie voor meer informatie: www.wereldschoolboekenfonds.nl